

# Acer campestre: veldesdoorn/Spaanse aak

De veldesdoorn is een echte boom in de gebieden waar hij voorkomt, zoals Zuid-Limburg en verder naar het zuiden van Europa. Hij staat vooral langs kleiige beken met veel stenen. Noordelijker dan deze klimaatgrens komt hij nauwelijks voor en wordt zijn standplaats overgenomen door de gewone en de Noorse esdoorn. Interessant is het om te volgen of deze grens ook zal opschuiven met het naar boven kruipen van de warmtegrens van Zuid-Europa, waarvan we allemaal de gevolgen kennen.

In Nederland komt de *Acer campestre* dus niet echt als boom voor, wel gekweekt, maar dan is het vaak meer een dichtbebladerde kleine boom of grote struik. Ideaal voor vogels. Door zijn natuurlijke dichtheid wordt hij dan ook

veel gebruikt in plantsoenbosjes en heggen. Hoe meer je hem snoeit, hoe dichter hij wordt.

Hoe prachtig dat kan zijn, ziet u aan de blokhagen van de Holkerweg en Kattenbroekerweg en alle andere blokhagen van Amersfoort. Langs de Amsterdamseweg bijvoorbeeld, en langs de Hogeweg en in Hoogland, je ziet ze werkelijk overal.

Tegenwoordig worden ze gelukkig weer goed gesnoeid. Ik weet hoeveel werk dat is, want we hebben de hagen van Schothorst een aantal jaren geleden met man en macht zelf gesnoeid als buurtbewoners om ze te behouden. Het was nog gezellig ook, die zaterdag samen. Over de veldesdoorn zelf: er zijn verschillende soorten, waaronder een witgekleurde. De naam is 'Pulverulentum'. Ik vind

hem er wat beroerd uitzien, maar misschien komt dat doordat je hem niet zo vaak tegenkomt. Verder is er een soort met bredere kurklijsten dan de gewone heeft. Kurklijsten zijn de lange vleugelvormige 'tochtstrippen' aan de zijkanten van de houtige stengel. Nog iets bijzonders dat ik tegenkwam over de veldesdoorn: de bloemen, die in mei tegelijk met het blad uitkomen, zijn hermafrodit. Dat betekent dat ze tegelijkertijd man en vrouw zijn. Het zal u een zorg zijn waarschijnlijk. Mij ook eerlijk gezegd. En tussen ons: ik ben blij dat ik het niet ben.

Het Vindselmuseum In Natura in Trudy's galerie Neon 12 aan de Neonweg 12 in Amersfoort (Issele) is vanaf heden iedere zondagmiddag geopend van 14.00 tot

Tekst en tekening:  
Trudy van Midden.

