

# Fraxinus excelsior: de es



Alle bomen zitten in blad. En dan bedoel ik ook alle bomen. Want op het moment dat de populieren rood kleuren, de tulpenbomen jong blad krijgen en de iepen het zaad al laten vallen, staat de es nog steeds in z'n hemd. Samen met de eik, die in ieder geval nog eerder bloeit. De es is een van de laatste bomen die blad krijgt. Het is tegelijk de laatste boom die zijn blad laat vallen in de herfst. Hij had wat goed te maken, moet je maar denken. Op de ochtend na de eerste nachtvorst zie je opeens massaal de blaadjes naar beneden dwarrelen, terwijl er geen wind is. En wat ook zo raar is: ze zijn nog groen! De es krijgt geen herfstkleur. Ooit heb ik mijn biologieleeraar horen vertellen hoe dat nou zit met dat chlorofyl dat dan verloren gaat, maar de clou ben ik vergeten.

Ik vind het vooral een heel saaie boom. De Kattenbroekerweg staat er vol mee, dus ik heb er tien jaar tegenaan gekeken zonder spektakel.

Totdat ik de bomen in de Vogezen zag, waar ze oud en rijzig zijn en begroeid met allerlei mossen. Prachtige opgaande bomen die volgens de boekjes wel veertig meter kunnen worden. Echt heel mooi, en daar ben ik de boom pas goed gaan leren kennen.

De boom groeit het beste langs riviertjes en beken, en dat is de reden dat ze zo prachtig zijn in de vochtige valleien van de Vogezen met het altijd aanwezige druppelwater over pakketten mos.

Het hout is zeer hard en wordt vooral gebruikt voor tuingereedschap van goede kwaliteit. Voor het gebruik en voor de stad een goede boom dus...

*Trudy van Midden*

