

DOOR TRUDY VAN MIDDEN

OP JE BUIK IN 'T GRAS

## WINTERMOMENT

ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE BIJ HET WOORD 'WINTER' DENKEN AAN PRACHTIGE SNEEUWPLAATJES.

MAAR IN FEITE IS DAT HIER NET ZO'N GROTE UITZONDERING ALS DE REGENBOOG.

In de afgelopen winter waren er precies twee ochtenden waarop er sneeuw lag en dan heb je hele verhalen gehad. Van die dagen waarop je onmiddellijk naar buiten snelt om foto's of tekeningen te maken. Waarschijnlijk zijn tal van natuurfotografen als een bezetene bezig geweest om weer eens echt sneeuw te 'schieten'.

Winter is meer het seizoen van de kool- en pimpelmeesjes. Van groepen staartmezen die van boom naar boom tuimelen.

Kale bomen, dus je ziet alles gebeuren.

En 's morgens die pasteltinten als de zon opkomt. Lichtgroen, citroengeel, lila, rozerood en zalm. Witte, uit elkaar waaierende windveren. En opeens gaat er luid schetterend een groep ganzen over, als zwarte stippen tegen die mooie kleuren. Prachtig. Onbegrijpelijk dat niet iedereen even van zijn fiets stapt.

Winter is die ene tros bloedrode bessen aan de Gelderse roos. De clematispluizen in de kale takken. Die enkele, verdwaalde senecio en de allerlaatste bitterzoetbes, bungelend aan een elegant gebogen takje. In de winter moet je het met het kleine doen.



*Staatmezen  
tuimelend in de  
bomen.*



*Pikkende  
pimpelmeesjes.*



*Clematis-  
wonder*



*Bitter-  
zoetbes*



*Oude maïsstengel,  
verfrommeld en  
verregend, maar met  
prachtige details*



*Veren van de  
Vlaamse gaai,  
wat een kleur*



*Hazelaar,  
grillige  
beksenvormen*