

DOOR TRUDY VAN MIDDEN

OP JE BUIK IN 'T GRAS

HERFSTMOMENT

ER ZIJN VAN DIE PERIODES IN HET JAAR
WAARIN DE NATUUR EVEN STIL LIJKT TE STAAN.
ER GEBEURT NIET VEEL, ER BLOEIT NIETS NIEUWS,
'T IS EEN BEETJE SAAI ALLEMAAL.

De weken na de zomervakantie is zo'n periode.
Maar dan, in de eerste weken van september,
pakt de natuur nog even groots uit. 'Indian Summer'
noemen ze het in Canada als het prachtige,
lage najaarszonlicht de uitgestrekte esdoornbossen in vuur
en vlam zet. En ook om me heen zie ik die uitspatting
van kleur: de asters zijn paarser, de bomen geler
en overal gloeien bessen en bottels op tussen het groen.

Dan ga ik verzamelen als een eekhoorn:
kastanjes en zaaddozen om op een mooie schaal te leggen,
bladeren om te drogen, bloemen en bessen
om te verwerken tot uitbundige bloemstukken.
Want voor je het weet is het voorbij.
Het paars verbleekt, het blad wordt bruin en je gaat je bijna
ergeren aan die laatste bloeiende roos
omdat hij niet meer in zijn omgeving
van nat, rottend blad past.

Bitterzoet
elk jaar verbaas ik me
weer over die kleuren-
combinatie.

**Groot
springzaad**

Puttertje

Heggerank

**Opeens zie
je weer
fazanten...**

Cranberries
veel te grote ballen voor
zo'n tenger steeltje...

**Pats! Een kleurenkledder
in het groen van de klimop.**