

OP JE BUIK IN 'T GRAS

ZOMERMOMENT



Wiebelt zo grappig met zijn antennes

Blijkt *Nemophora degeerella* te beten, fijn!

Vingergras groeit vaak heel dicht bij de stoep

Drietandrupje



DE ZOMER BEGINT ALS DE LENTE IS AFGELOPEN. ZO SIMPEL IS DAT. OOIT IS ER BEDACHT DAT DE ZOMER BEGINT OP 21 JUNI; MAAR GEVOELSMATIG LIGT DAT TIJDSTIP VOOR DE ÉÉN OP DE DAG DAT HIJ VOOR HET EERST IN Z'N ZWEMBROEK IN DE TUIN ZIT EN VOOR DE ANDER PAS ALS DE ZOMERVAKANTIE BEGINT.

Voor mij geven gebeurtenissen in de natuur dat moment aan. Enorme struiken bloeiende rododendrons horen wat mij betreft nog bij de lente, al bloeien ze dwars door die 21e juni heen: zoveel kleur en zo'n overdaad. Net als weilanden vol paardebloemen en dijksen met wuivend fluitekruid.

Zomer is de rust van liggende koeien in het lange gras, statige bereklauwen in de berm en bomen die na alle prachtige bronzen en gele voorjaarstinten zijn overgegaan op groen.

Zomer en gras. Hele volksstammen liggen, spelen en voetballen erop. Maaien het of laten het konijn eraan knabbelen.

Gazons, gras- en speelveldjes. In vaktermen aangeduid met speelgroen, kijkgroen en intensief groen. En dat zegt iets over de lengte van de sprietjes. Kort. Ik lig liever in gras. Op m'n buik in lang, wild gras.

Om te kijken naar de bewegende aren en pluimen en te genieten van een sprinkhaan die zijn antennes wast of van de capriolen van een piepklein spanrupje dat zich kronkelt om een volgende stap te kunnen nemen.

Liggen in het gras, als een kind, is zoveel boeiender dan eróp.

Boskortsteel

Zanddoddegras



Witlakolinder mijn lievelingsrupp



Gratis circus

