

*Op mijn bureau komt beweging in een geplukte plataantak in knop. Er komen leuke balletjes uit als cadeautje!*

OP JE BUIK IN'T GRAS

# LENTEMOMENT

IN JE TUIN KUN JE HET  
VOORJAAR PLANTEN.  
BOLGEWASJES UIT TURKIJE, DE  
HIMALAYA EN DE ANDES  
BLOEIEN MAAR AAN IN EEN BONTE  
KLEURENKAKAFONIE.  
BIJ EEN TUIN HOORT DAT OOK,  
VIND IK, WANT DAAR ZIT JE  
MET JE NEUS BOVENOP.



*Als je  
bekermosjes  
ziet geloof je  
vanzelf weer in  
sprookjes.*

*Lente is niet:  
gele forsythia's  
en roze  
bloeiende bomen.  
Lente is:  
de eerste  
vroegeling  
begroeten.*

In de vrije natuur is dat anders. Het begint met die ene dag in maart waarop je voelt dat het lente gaat worden. Lentegeur noem ik dat. Alles is nog kaal, maar er schijnt een flinterdun zonnetje en ergens fluit iets wat anders klinkt dan het gepiep van koolmeesjes. Dan wordt ik alert, ik moet naar buiten met al mijn zintuigen op scherp, speurend naar de eerste tekenen van het voorjaar.

Ik kijk uit naar het eerste sterretje van het speenkruid langs de sloot. Naar de witte waas van de vroegeling, een piepklein plantje als een kandelaar, dat meestal massaal bloeit langs de weg. En de exotische, lila pluimen van het groot hoefblad.

Wilgekatjes, hondsdraf, madeliefjes...

Ik heb een heel lijstje in mijn hoofd van planten die ik beslist weer even gezien moet hebben.

Daarna barst het Grote Voorjaar los met een niet te stuiten aantal planten.

Voor mij is de spanning er dan een beetje af. Ik houd van die heel kwetsbaar moedige planten en heb elk jaar de stille behoefte om de lentegeur te vieren.



*Een veld van  
exotische, paarse  
pluimen wijzen  
de plek waar de aarde  
straks bedekt zal  
worden door de enorme  
bladeren van het  
groot hoefblad.*

*Wilgekatjes  
deed ik  
vroeger in een  
luciferdoosje.*

*Hondsdraf*

*Eikegallen, eetbare  
kraam-kamertjes van de  
galwesep vol jong leven.*

