

Schetsen op Schier

Een schets-tweedaagse met Trudy Beekman op Schier begint bij de schildersbus van Atelier Schier. Deze workshop gaat niet alleen over leren schetsen en tekenen.

Want volgens Trudy is schetsen een levenshouding. "In die levenshouding kan je enorm genieten en heel veel geluksmomenten creëren. Daarnaast brengt het rust die je altijd weer kunt oproepen, door vorm te geven aan een idee. Het is een prachtige combi van filosofie, (levens-) kunst en natuur."

De tekening zelf is niet van belang. Wat telt is dat je er bent, op de plek en in het moment. Je geniet, ziet en kijkt.

Wat valt je op? De schets is niet bedoeld om uit te werken, de bladzijde is een herinnering aan het moment waarop je even de tijd probeerde stil te zetten. En zo maak je een schetsboekje vol momenten en herinneringen, helemaal van jezelf, voor jezelf. Een mooier cadeau kan je toch niet krijgen? De technische kennis van het tekenen en de kennis van biologie zijn een mooie extra. Trudy gaat je uitleggen hoe het zit met 'genieten' en je leert haar basismethode van schetsen, daarin vertelt ze je over 'De Mierenwandeling' en de theorie van 'Vindsels'. Alles gaat over leren kijken en aandacht.

